

Raad van 11



Kom erbij!

*Des schön!*



Do's and Don'ts

Kom bij de Raad van Elf! Des schon!

Wij als huidige raad van elf leden zijn natuurlijk blij met elk nieuw lid. Hoe meer zielen hoe meer vreugd luidt immers het bekende spreekwoord. Vergeet even alle spookverhalen over dat we heel veel weg “moeten” en dat het heel veel tijd “kost”. Het levert vooral veel gezelligheid en plezier op bij een ongedwongen sfeer. Om jou als - mogelijk - toekomstig lid toch een beetje een beeld te geven van wat we zoal doen en wat we van je verwachten hieronder een beknopt overzicht.

**Heb je echter nog vragen? Schroom dan niet en neem contact op met:**

- Koen Sijbers (Vorst): Tel.nr: 06 - 13 26 66 00 Mail: [vorst@kaauwvoetjes.nl](mailto:vorst@kaauwvoetjes.nl)
- Harrie van Dam (Groot-vorst): Tel.nr: 06 - 24 81 07 92

01. Als nieuw raad van elf lid bij de Kaauw Voetjes moet je een mannelijke persoon, woonachtig in Lierop, of verbonden aan Lierop zijn.
02. Je hoeft zelf weinig tot niets te regelen. De groot-vorst regelt de zaken welke van belang zijn voor de raad van elf ( vervoer, vertrektijden etc. )
03. Als Raad van Elf lid sta je d'r schon op! Dus draag je een zwarte broek, zwarte schoenen, zwarte jas en een witte smoking blouse. Van de vereniging krijg je nog een rode gilette, rode strik en nog wat andere versierselen die het plaatje compleet maken.
04. Mocht je attributen (*bijvoorbeeld klompjes, schildje, steek etc.*) van de Raad van Elf kwijtraken of vernielen worden deze kosten in rekening gebracht. Ga hier zorgvuldig mee om want de totale kosten van deze attributen bedragen 250,- euro.
05. Als lid van de Raad van Elf probeer je - zoveel mogelijk - aanwezig te zijn bij onze uit- en thuis activiteiten. Kun je niet, of zit je om wat voor reden dan ook even een periode wat lastiger, geen paniek! Geef dit dan wel tijdig aan door te bellen naar Vorst Koen (Tel.nr: 06 - 13 26 66 00)
06. Als Raad van Elf willen we zo volledig mogelijk actief zijn in de optocht op de prinsenwagen. Je wordt verwacht hier dus ook bij aanwezig te zijn. Vooraf gaan we lunchen/borrelen bij de Prins thuis op de goeie afloop. (Altijd gezellig!)
07. Wil je toch bij een buurtschap mee willen doen, dan dien je dit ook weer tijdig aan te geven bij Vorst Koen.
08. Wij als Raad van Elf zijn van het credo: “Samen uit, Samen thuis”. Toch zou het zomaar kunnen zijn dat een familielid of bekende, hoogheid is bij een bezoekende vereniging. In overleg is het dan mogelijk van deze regel af te wijken.

09. Als je lid wordt van de Raad van Elf krijg je bij je eerste officiële optreden een heuse ere-klomp. Deze klomp dien je echter wel te verdienen dus wordt er nog een (kleine) ludieke tegenprestatie van je verwacht.
10. Uit volle borsten zingen wij 'Het Kaauw Voetenlied' regelmatig bij onze activiteiten. Zorg dat je het zonder papier mee kunt zingen. We zullen op dit nummer bij alle activiteiten binnen geblazen worden door onze eigen Koepelbloazers.

### Kaauw Voetenlied

In Lierup, Lierup, Lierup is 't carnaval  
 In Lierup, Lierup, Lierup is 't bal  
 Kaauw Voet, Kaauw Voet, Kaauw Voet op de Kaauwe grond,  
 Dansen, hossen, springen in het rond  
 In Lierup , Lierup, Lierup is 't carnaval  
 In Lierup , Lierup, Lierup is 't bal  
 Hedde soms niet hul veul zin  
 gode nergus anders hin  
 Kom dan toch noa Lierup noa 't bal

11. Als Raad van Elf lid wordt er onder meer van je verwacht dat je ook - zoveel als je kunt - mee helpt bij diverse buiten-carnavale activiteiten. Dit om bijvoorbeeld de pot van de carnavalsvereniging te spekken, want dat is hard nodig. Zo zijn wij altijd op de jaarlijkse Fokpaardendag actief aanwezig met het opbouwen/afbreken van de tent en/of het draaien van bardienst. Maar ook het opbouwen van een podium (voor bijv. Prinsen receptie of Bonte Avond) hoort erbij. Maar niet getreurd, dit zijn vaak hele gezellige dingen.